

Το 1^ο και το 2^ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Πρόγραμμα εκδήλωσης «Ένα Αφιέρωμα στην Ποίηση»

Την εκδήλωση χαιρετίζουν ο Δήμαρχος Βριλησίων κ. Ιωάννης Πισιμίσης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χρήστος Γούναρης

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Η Ποίηση και η Μουσική υμνούν την αγάπη

- «Οι ποιητές μιλάνε...» (βίντεο)
- «Ο Ύμνος της Αγάπης», (απόσπασμα) Α΄ Προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζουν οι Ιωάννα Κωνσταντίνη και Γεωργία Μπέλτσου.
- «Παρτίδα Σκάκι» της Χλ. Κουτσουμπέλη. Διαβάζει η Ναταλία Αντωνάκου.
- «Συμφωνία αρ. 1 (απόσπασμα)- Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας (απόσπασμα)» του Τ. Λειβαδίτη. Διαβάζουν οι Μάριος Μιχαηλίδης και Ζηνέλια Ψυχούλη.
- «Σύννεφο και πλεύση», ο Σπύρος Μπόρος απαγγέλει δικούς του στίχους.
- «Εσύ και η θάλασσα» του Ανδρέα Αντωνιάδη. Διαβάζει η Ελένη Βοΐλα.
- «Δεν μπορείς να αγαπήσεις ή φοβάσαι;». Διαβάζει η Χρύσα Πουρσανίδου.
- «Nous dormirons ensemble» του Louis Aragon. Διαβάζουν οι Κατερίνα Χάτσιου και Ιωάννα Χατζηπαύλου.
- «Airnif» του Paul Eluard. Διαβάζουν οι Ελένη Χρόνη και Νικολέτα Λύρα.
- «Funeral Blues» του W.H. Auden. Διαβάζει η Αλίκη Παπαγεωργίου.
- «Sonnet 116» του W. Shakespeare. Διαβάζει η Σοφία Τάγκαλη.
- «She walks in Beauty» του Lord Byron. Διαβάζει η Ιωάννα Καϊσερλίδ
- «Loving Path» του Παναγιώτη Κωστόπουλου. Απαγγέλει η Δωροθέα Δελιανίδη.
- «Dance me to the End of Love» του L. Cohen. Τραγουδά η Λουλάκη Αλεξάνδρα, παίζουν κιθάρα οι Ερικότ Ιακώβ και Μεσσαριτάκης Κων/νος.

Χορός: Βοΐλα Ελένη και Χάτσιου Κατερίνα

Εικαστικά: Κακουλίδη Καλλιόπη, Κακουλίδη Όλγα

Τεχνική υποστήριξη: Καραμανώλης Θεόφιλος, Κωστόπουλος Παναγιώτης

« Ένα Αφιέρωμα στην Ποίηση »



Β΄ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

- Ομιλία της Δ/ντριας κ. Τηλιγάδα Ε.: «Δυο λόγια για την ποίηση» Απαγγελία «Μικρό κληροδότημα» του Ι.Κουβαρά
- «Το δέντρο της ποίησης» - Δρώμενο με συμμετοχή των μαθητών: Οικονόμου Αρετή, Πανταζή Ερατώ, Πιέτρα Μιχαέλα, Βελαέτη Θεοδώρα, Κρέτσα Άννα Μαρία, Μπράβου Λυδία, Μαυρομάτη Συμέλα
- Απαγγελία αποσπασμάτων ποιημάτων από τις μαθήτριες: Κουτάντζη Μαριλένα – «Μονόγραμμα» του Ελύτη Στασινοπούλου Κωνσταντίνα – «Σονάτα σεληνόφωτος» του Ρίτσου Κάζακλη Ελένη – «Αγαπημένη μου» του Λειβαδίτη
- Ομιλία του κ. Παπαδιαμάντη Δ. για τους Γκάτσο – Χατζηδάκι
- Χορευτικό, υπό τη διδασκαλία του κ. Θωμά Ν. «Είχα φυτέψει μια καρδιά». Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες: Κότσαλη Ι., Δημητροπούλου Κ., Μαντζούκα Μ., Γκιούλη Α., Κετσετζής Φ., Πιτταρά Α., Τζίβα Χρ.
- Απαγγελία ποιήματος: Τζιραλίδου Θ. - «Αγάπη είναι η ζωή» του Γκάτσο
- Τραγούδια από τη μουσική ομάδα: «Χάρτινο το φεγγαράκι», «Το πέλαγο είναι βαθύ»
- Απαγγελία ποιήματος: Μαρτζούκα Μ. – «Ο κόσμος σου να είμαι εγώ» του Γκάτσο
- Τραγούδι από τη μουσική ομάδα: «Αθανασία» Μουσική Ομάδα: Πάλλη Ελένη, Μυριδάκη Καλλιόπη, Μαυριδάκης Μανώλης, Μπένου Αγγελική, Ρουζίνου Ζωή, Ρέλιας Αντώνης, Μπιολάκης Γιώργος, Κετσέλης Φώτης, Συρμάνογλου Γιώργος, Πιπιτσούλης Νίκος Αφηγήτριες: Μπαϊμπά Ιωάννα, Τζιωρτζοπούλου Αγάπη

Οι Διευθύντριες

Κυζερίδη Μελοπομένη και Τηλιγάδα Ευμορφία,

Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.